



Rondreis Duitsland

Een leuke alternatief voor een bestaande schoolreis die niet door kan gaan door de gevolgen van COVID-19.

Duitsland is makkelijk te bereiken per touringcar, voor velen op korte afstand vanaf school. Hierdoor is er veel tijd om door te brengen op de verschillende bestemmingen. Kies één uitvalbasis of verblijf in verschillende accommodaties. Het is mogelijk om zelf de rondreis samen te stellen zodat het programma past bij de groep.

Op zoek naar geschiedenis, kunst of duurzaamheid? Of toch ook een stukje outdoor? Liever in verblijven in groepsaccommodatie (zie onderstaand) voor de groep zelf of toch lekker in het centrum in hostel of hotel, het is allemaal mogelijk.

Korte samenvatting met mogelijkheden:

Er is zoveel te doen, onmogelijk om allemaal op te schrijven! Zelf ideeën? Geen probleem wij zoeken alles uit en zorgen voor een overzichtelijke offerte.

Frankfurt am Main:

Main:

De Main is de grootste rivier die door Frankfurt loopt. Om verwarring met de plaats Frankfurt gelegen aan de Oder te voorkomen wordt "am Main" toegevoegd aan de plaatsnaam Frankfurt. Langs de Main heb je mooie stukjes recreatiegebied, over de Main liggen maar liefst 19 bruggen. Vanaf sommige bruggen zoals voetgangersbrug Eisener Steg heb je een prachtig uitzicht op de stad.

Museumsufer:

De Museumoever is een museumgebied dat langs de oevers van de Main loopt. Het gebied bestaat uit maar liefst 15 musea, waaronder een aantal van de beste musea van Frankfurt zoals het Ikonenmuseum, het Duitse Filmmuseum en het Duitse Architectuurmuseum. Tijdens het laatste weekend van augustus wordt ieder jaar het Museumsuferfest gehouden. Tijdens dit evenement kun je voor een belachelijk laag bedrag alle deelnemende musea vrij bezoeken. Met ruim 3 miljoen bezoekers binnen drie dagen is dit een van de grootste culturele evenementen van Duitsland.

Hauptwache:

De Hauptwache is in barokke stijl gebouwd in 1730 en vormt een markant punt in het verder vooral door moderne bouwwerken gedomineerde hart van Frankfurt. Het wachthuis is een reconstructie van het tijdens WO II vernietigde bouwwerk. Tegenwoordig heeft het gebouw een horecafunctie (Café Hauptwache). Het plein waaraan het gebouw ligt en het ondergrondse metrostation zijn naar de Hauptwache vernoemd.

Alte Oper:

Het voormalige operagebouw Alte Oper is één van de weinige klassieke gebouwen in het door wolkenkrabbers en kantoren gedomineerde Frankfurt. Tegenwoordig worden in dit indrukwekkende bouwwerk concerten en toneelspelen gegeven.

Het bovenstaande is alleen een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Musea en bezienswaardigheden kunnen op elk moment zonder overleg bovenstaande prijzen wijzigen. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het berekenen van excursie kosten.

**Zeil:**

Autovrije winkelstraat Zeil is dé plek waar liefhebbers van winkelen terecht kunnen in Frankfurt. Wie niet zozeer voor het winkelen komt die kan de bijzondere architectuur van overdekt winkelcentrum My Zeil bewonderen of op één van de vele bankjes onder de bomen genieten van de levendigheid die bij deze drukke stad hoort.

Kristallhöhle:

De kristalgrot, die uit ongeveer 150.000 jaar oud kalksteen bestaat, is de enige calcietgrot van Duitsland. Ruim 50 meter onder de grond bevindt zich dit 30 meter hoge gangennetwerk. De groep krijgt een indruk van erosie gedurende de miljoenen jaren, en maken het geologische proces van dichtbij mee! De grot werd gevormd tijdens de ijstijd, en is daarmee een eeuwenoude bezienswaardigheid!

Neurenberg:

In de Duitse stad Neurenberg (Nürnberg) in de deelstaat Beieren gaan heden en verleden uitstekend samen. Moderne stadsdelen worden met het grootste gemak afgewisseld door historische karakteristieke gebouwen. Er wordt gezegd dat de stad grote invloed heeft gehad op het Heilige Roomse Rijk en een belangrijk onderdeel was op de handelsroute tussen Italië en Noord-Europa. De stad was na de Tweede Wereldoorlog het toneel van de Neurenberg processen. Een tribunaal tegen de Duitse nazi-top, dat de geschiedenis inging als het grootste tribunaal ooit.

Nürnberger Burg:

Als belangrijkste monument van de stad Neurenberg mag de Nürnberger Burg jaarlijks op duizenden toeristen rekenen. Omdat het ook nog eens op de 'historische mijl Neurenberg' ligt wordt het vrijwel door elke bezoeker van de stad bezocht. De geschiedenis van dit kasteel vertelt het verhaal over keizerlijke machten, de middeleeuwen, de gouden eeuw en de stad Neurenberg. En al die tijd heeft deze plek een belangrijke functie gediend. Verschillende archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er al voor de elfde eeuw een nederzetting heeft bestaan. Tegenwoordig is Nürnberger Burg opengesteld voor publiek en tref je er onder andere een tentoonstelling over het Heilige Roomse Rijk, de rol van de Duitse natie en Neurenberg tijdens de late middeleeuwen. In het Kasteel Museum zijn wapens, uitrustingen en illustraties over vechttechnieken te bewonderen.

Germanisches Nationalmuseum:

Vanaf de opening in het jaar 1852 heeft men in het Germanisches Nationalmuseum zich kunnen verdiepen in de Germaanse kunst en cultuur. De oprichter, Hans Freiherr von Aufseß, was een Duitse baron met een voorliefde voor de Duitse oudheid. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van dit museum. De collectie bestaat inmiddels uit 25.000 voorwerpen als middeleeuwse sculpturen, een zelfportret van Rembrandt en verschillende voorwerpen uit de steentijd.

Speelgoedmuseum:

Het maken van poppen gaat al eeuwen terug in de geschiedenis van Neurenberg. En dat is in het speelgoedmuseum ook duidelijk terug te zien. Maar niet alleen poppen vind je hier. Er zijn hier allerlei leuke voorwerpen tentoongesteld waarbij je waarschijnlijk regelmatig dingen herkent uit je eigen kindertijd. Daarom is het museum erg leuk voor jong en oud.

Het bovenstaande is alleen een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Musea en bezienswaardigheden kunnen op elk moment zonder overleg bovenstaande prijzen wijzigen. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het berekenen van excursie kosten.



Sint-Laurentiuskerk:

De opvallende torens van de Sint-Laurentiuskerk in Neurenberg zorgen voor een statige indruk. Het protestante kerkgebouw gaat ver terug de geschiedenis in, aangezien enkele delen uit de dertiende eeuw lijken te bestaan. Door de eeuwen heen is het natuurlijk regelmatig beschadigd, opgeknapt en vergroot. Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het bouwwerk veel schade op. Na een lange periode van restauratie gingen in 1952 opnieuw de deuren open. Binnen in de Sint-Laurentiuskerk is een prachtig interieur te aanschouwen.

Nürnberg Zoo:

De dierentuin van Neurenberg is een mooi aangelegd park. Zowel de dierenverblijven als het park eromheen zijn goed verzorgd. Nürnberg Zoo heeft heel wat dieren in huis. Zo kun je er roofvogels, reptielen, vleermuizen, zebra's, wolven, giraffen, prairiehondjes en apen bewonderen. Regelmatig kun je zien hoe de dieren gevoederd worden of worden er evenementen georganiseerd. Ook de dolfijnenshow kan dagelijks op veel bezoekers rekenen.

Weißer Turm:

Hoewel de naam laat vermoeden dat we het over een witte torenpoort hebben, betreft het hier dus een gewone baksteen rood/bruine toren. Maar vroeger zat er dus wit pleisterwerk over de baksteen. De Weißer Turm is gelegen in de oude stad aan de Ludwig Lorenz Platz waar hij ooit onderdeel van de stadsmuur was. Voor de Weißer Turm bevindt zich de Ehekarussell 'huwelijk carrousel'. Dit omstreden fontein werd door de beeldhouwer Jürgen Weber ontworpen en gebouwd in het jaar 1984. Volgens sommige beschouwd als vulgair en voor andere als moderne kunst.

München:

München is de hoofdstad van de deelstaat Beieren in het zuiden van Duitsland. München staat vooral bekend als verkeersknooppunt onderweg naar de wintersport in de Alpen en vanwege het Oktoberfest maar er is veel meer te doen en dus zeker het bezoeken waard.

München Residenz

Dit enorme paleis van München is te vinden in het centrum van de stad. Dit voormalige koninklijke paleis heeft maar liefst tien binnenplaatsen en 130 kamers. Verder is er nog een theater en een concertzaal in de vleugel van Festsaalbau. Het Antiquarium in Renaissance stijl ademt één en al rijkdom uit. De echte schatten zijn te vinden in de Schatzkammer die uit tien kamers bestaat. Hier liggen onder andere het gebedenboek van Karel de Kale, de kroon van keizerin Cunigunde en juwelen en ceremoniële zwaarden van koningin Therese. Aan dit paleis ligt het prachtige park Hofgarten.

Marienplatz

Het meest centrale plein van het centrum en tevens voetgangers gebied is de Marienplatz. Het plein wordt gedomineerd door het indrukwekkende en prachtig gedecoreerde Neue Rathaus. De kerstmarkt van München is altijd op dit mooie Marienplatz plein te vinden. Op het plein is een fraai gouden beeld van de Heilige Maagd Maria te vinden.

Het bovenstaande is alleen een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Musea en bezienswaardigheden kunnen op elk moment zonder overleg bovenstaande prijzen wijzigen. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het berekenen van excursie kosten.



Schloss Nymphenburg

Het echtpaar Ferdinand Maria en Henriette Adelaide van Savoye gaven in 1664 de Italiaanse architect Agostino Barelli de opdracht om een paleis te bouwen. Dit prachtige paleis heeft in de loop van de jaren wat uitbreidingen gekregen en er werden wat paviljoens aan toegevoegd. De diverse bouwstijlen en verschillende invloeden zijn nu terug te zien in dit majestueuze gebouw. Delen van het paleis zijn toegankelijk voor publiek waaronder ook de stallen waar diverse rijtuigen te bewonderen zijn.

Deutsches Museum

Wie zich graag wil verdiepen in technologie en wetenschap, moet zeer zeker een bezoek brengen aan 's werelds grootste museum hierover. Dit Deutsches Museum heeft ongeveer 28.000 tentoongestelde objecten die over deze onderwerpen gaan. De officiële benaming is dan ook 'Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik'. Het museum bevindt zich in een prachtig pand wat ligt op een eiland in het centrum van de stad.

Frauenkirche

Met zijn forse afmetingen van 109 meter aan lengte, 40 meter breedte en 99 meter hoogte is de Frauenkirche met recht de grootste kerk van München te noemen. Opvallend is dat de kerk grotendeels uit rode baksteen is opgetrokken. Na ongeveer twintig jaar bouwen is de kerk ingewijd in 1494. De koepels zijn er later op geplaatst. Vooral de prachtige glas-in-lood ramen, de bijzondere kunst uit de 14e tot de 18e eeuw en een afdruk van een voetstap van de duivel (Teufelstritt) maken een bezoek aan deze kerk interessant.

Accommodatiemogelijkheden:

Er zijn meerdere mogelijkheden wat betreft een rondreis in Duitsland. De groep kan ervoor kiezen om bij bovenstaande grote steden een ho(s)tel te boeken, of u kunt een vaste verblijfplaats kiezen voor de duur van uw reis, en vanuit daar de steden en activiteiten te bezoeken. Een van deze accommodaties is Feriendorf Herbstein. Op deze accommodatie is er voor de hele groep plek, en bij hele grote groepen is een privé verblijf vaak niet uitgesloten. Op deze locatie kunt u genieten van de omgelegen natuur en de avontuurlijke en sportieve activiteiten (boogschieten, kanoën, fietsen) die er te doen zijn.

Verblijft u liever in het centrum van de stad? Dan is er altijd wel een ho(s)tel te vinden dat aansluit op de wensen van de groep. Het voordeel van een accommodatie als deze is niet alleen de locatie, maar ook de facilitaire voorzieningen.

Zo is er altijd wel een accommodatie die de reis perfect maakt!

Het bovenstaande is alleen een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Musea en bezienswaardigheden kunnen op elk moment zonder overleg bovenstaande prijzen wijzigen. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het berekenen van excursie kosten.